

Dat boertjen toch....

Oh,oh,oh, Wat mien noen overkommen is,
ik weet ut niet.

Echt ik weet ut niet, mar ik bin aggentaggentug jaor,
en ik bin altied zo gezond als un vis, en ineens... ..mis!

'k bin gisteravond gewoon naor bed 'egaon.
'k bin vanmorgen gewoon weer op 'estaon,
'k het gewoon mien plasjun 'edaon... ..en toen, bin ik
krom blieven staon!

Ik riep mien vrouw dur bie, ik zei: Vrouw moei jie us
luusteren.

Noen bin ik aggentaggentug jaor en altied zo gezond
as un vis, en ineens... ..mis!

'k Zou je niet us naor de buurman gaon, zei mien
vrouw.

Ik naor de buurman toe en ik zegge: buurman moei jie
us luusteren.

Noen bin ik aggentaggentug jaor en altied zo gezond
as un vis, en ineens... ..mis!

'k Zou naor de dokter gaon, zei mien buurman.

Ik naor de dokter toe, ik zegge: Dokter noen moeije us
luusteren.

Noen bin ik aggentaggentug jaor en altied zo gezond
as un vis en ineens... ..mis!

Toen mos ik op zo'n bankjun gaon liggen, en toen
begos die dokter mien toch te lachen.

Ik zei: Dokter, wat lach jie toch? Nou, zei die dokter,
Jie bin gisteravond gewoon naor bed 'egaon?

Ik zei, Jao Dokter.

Jie hen gewoon je plas 'edaon? ik zei: Jao Dokter.

En toen hej jie de knoop van joe jas an de gulp vast
'edaon!